

VĂN TẾ BÀ PHAN THỊ PHU NHÂN CỦA SỬ GIA LÊ HY

NGUYỄN TÁ NHÍ*

(Sưu tầm và giới thiệu)

Lê Hy hiệu là Trạm Khê, sinh năm 1646 tại làng Thạch Khê huyện Đông Sơn, Thanh Hoá. Khoa thi năm Giáp Thìn (1664) niên hiệu Cảnh Trị thứ hai đời Lê Huyền Tông, ông thi đỗ Tiến sĩ, làm quan trải thăng đến Tham tụng Thượng thư Bộ Binh. Lê Hy từng được cử đi sứ nhà Thanh, song vẫn chưa rõ ông đi sứ năm nào. Năm 1681, ông được sung vào Quốc sử quán, thay sứ thần Hồ Sĩ Dương biên soạn chỉnh lý quốc sử. Năm 1697, bộ sử hoàn thành và lần đầu tiên bộ *Đại Việt sử ký toàn thư* được đem khắc in, khi ấy Lê Hy giữ chức Tham tụng Thượng thư Bộ Hình. Các sách *Đại Việt sử ký toàn thư*, *Khâm Định Việt sử thông giám cương mục*, *Đại Việt lịch triều đăng khoa lục*... đều có viết về ông, song thông tin chỉ cho biết chừng ấy thôi, còn về cuộc đời của sử gia danh tiếng này lại ít đề cập đến. Vì lẽ đó mà lâu nay nhiều học giả đã miệt mài tìm đọc sách cổ, những mong tìm thêm được những tư liệu mới viết về ông. Gần đây chúng tôi tìm thấy ở Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm có bài văn tế Nôm ghi trong sách *Quốc âm tết văn sao*, ký hiệu VNv.256. Đây là bản chép tay, chữ viết khá rõ ràng, song không thấy ghi niên đại sao chép. Bài văn tế có tên đầy đủ là *Hữu thị lang Tiến sĩ Lê Hy phu nhân Phan thị văn*, ở dưới có dòng chú giải Tả Hộ

Đặng Tiến Tường (còn gọi là Đặng Đình Tường) soạn, nghĩa là bài văn Hữu thị lang Tiến sĩ Lê Hy tế bà phu nhân Phan thị, người soạn là Tả thị lang Bộ Hộ Đặng Đình Tường. Sách không ghi niên đại biên soạn, song căn cứ vào những ghi chép trong bài, có thể đoán định được bài văn soạn lúc Lê Hy giữ chức Hữu thị lang, còn Đặng Đình Tường giữ chức Tả thị lang Bộ Hộ.

Đặng Đình Tường là người làng Lương Xá, huyện Chương Đức, trấn Sơn Nam, nay thuộc huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Ông thi đỗ Tiến sĩ năm 1670, làm quan trải thăng đến Thái phó ứng quận công. Sách *Đặng gia phả ký* của dòng họ Đặng ở Lương Xá cho biết năm 1675, Đặng Đình Tường được bổ làm Đốc đồng xứ Kinh Bắc, năm 1676 làm Hiến sát xứ Sơn Tây, năm 1682 làm Công khoa Cấp sự trung, năm 1683 phụng mệnh lên biên giới hầu tiếp sứ Thanh, năm 1687 làm Đốc thị di dẹp giặc ở biên giới phía Tây, năm 1688 thăng làm Lại khoa Đô cấp sự trung, năm 1694 thăng làm Bồi tụng vào hầu ở phủ chúa. Năm này Thượng thư làng Thạch Khê là Lê Công có thơ mừng. Những ghi chép trong *Đặng gia phả ký* cho thấy Đặng Đình Tường và Lê Hy đã có quan hệ thân giao, năm 1694 Lê Hy đã giữ chức Thượng thư, vậy bài văn tế phải được viết ra trước đó, mà năm 1688

*Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Đặng Đình Tường đã là Đô cấp sự trung ở Lại khoa, có nhiều khả năng thăng làm Thị lang ở bộ. Do vậy có thể đoán định bài văn tế này được soạn thảo trong khoảng thời gian 1688-1694. Đặng Đình Tường thường hay sáng tác thơ văn quốc âm, đây là một trong những tác phẩm có giá trị của ông.

Bài văn tế còn giúp chúng ta hiểu biết thêm về thân thế sự nghiệp của sử gia Lê Hy như từng làm việc ở biên giới Cao Bằng chín tháng, lại từng đi sứ Trung Quốc 3 năm. Nhận thấy đây là tư liệu quý để tìm hiểu thêm về sử gia Lê Hy, nên chúng tôi xin phiên âm giới thiệu toàn văn:

流水寬曲設壙竊穀墓地英雄勑為固女中豪傑豹夫人唯如是召園裏奉
茉花半夫人優染疾憊倚是丘塘離別嘆蠟望殘移嶂湘流割梗他囉花塢春長
綠畫窗柳淒秋被意夫人遙音遙島律芝仙姑處呢呼哈夫人畱惟慶寒伴芝
珂姐姐問由迢迢迷歸邊禡翠冷煙憑余殿肆蝶問曰勇棘衆琨他問仕人埃
壘亭前奴仕迎羞卿碧奴仕夫人埃祐朝隊數薦冽冰傾鳩鳥禮涼洲呂謹杜鵑流芳

右信郎進士恭僖夫人書哀文

李戶部道

嗚浪造化初鑿闔物陰亨意

道半人倫孽固匪皇姪默異更切海夫人初洞熊尾流涅那貞潔桃踈皮櫻玉
蓮衣言之已持黃蒿月泛曲琴控曲瑟道唱隨帝某人草蓋尊華藻膚華
顏良春敬極乞降虧缺役立金錢送詩子文章畢別策新書闡卷

決傷敗橫
競侯促亂號
心事慙慟感
歎敗倘侯淹
夥方鬢愧花麻
鞭問追頤
偕老俸差自罰
伴知音鹹已油
忍槁是傳詩
弟鈔波油汗梅
憐愁坤撻社
望攀詠句戶
漫吟獨常翁
烟辭塔越
史學專文

扁點墨筆銀花
踐國語百林篇
吧玉噴珠句白雪
佳池塘碧春草都
鮮園仙母
巨賴畫挑欲結魏
簸箕劄余篇訓子
孟竝見討矣謹初
辨悉篤辰能字徒夫
邑點
時功包率放古篤
康之庄易彌縫誓
懇之改共昌詢謀
鼎高平允臍誠饑
署精連仍呂盧量
鼎差北使巴秋疎
限堵遙極辭辱與
詩草虫壯之嘴歌彈

Dịch nghĩa

Mảng rặng:

Tạo hóa xưa ghi muôn vật, âm dương ấy
đạo màu;

Nhân luân trước có ba giềng (1), vợ
chồng là nghĩa thiết (2).

Nhớ phu nhân xưa:

Dòng thói phong lưu

Nết na tinh khiết

Đào thơ thơ vừa giắt ngọc trên mây;

Hoa chím chím đã trao vàng dưới nguyệt
(3).

Phiếm khúc cầm xoang khúc sắt (4), đao
xướng tuỳ nào mỗ phút đơn sai;

Dâng rau rǎo tiến rau tần (5), bể hiếu
kính chẳng bao giờ khuyết (6).

Việc nữ công kim chỉ thông hay;

Nghề sĩ tử văn chương gồm biết.

Sách tân thư muôn quyển, khuyên son
diểm mực bút ngân hoa;

Thơ quốc ngữ trăm thiên, nhả ngọc
phun châu câu bạch tuyết.

Chốn tri đường (7) đám xuân thảo đua
tươi;

Vườn tiên mẫu trái bàn đào liễm kết (8).

Tay ghi chép mây thiên huấn tử (9), vui
ngay mến thảo ghín (10) nết xưa sau;

Lòng dốc thời (11) hai chữ tòng phu, đã
của thời công bao nài hơn thiệt.

Dốc khăng khăng chẳng trại (12) tóc tơ;

Thê khăn khăn gửi cùng xương thịt.

Thuở vắng sai Cao Bằng chín tháng,
sắm tiền nong gạo vận những chịu lo lường;

Đến vắng sai Bắc sứ ba thu, trải gian
hiểm đường đi chăng từ mệt nhọc.

Thơ thảo trùng (13) nhỏ nhỏ tiếng ca;

Dàn lưu thuỷ khoan khoan khúc thé.

Nền ghi nền cơ chỉ (14) anh hùng;

Trong nhở có nữ trung hào kiệt (15).

Ước (16) phu nhân dõi nhở ơn chịu, cùng
vầy một cửa vinh hoa;

Nại phu nhân xảy nhiễm tật nghèo (17),
bỗng kíp hai đường li biệt.

Ôi! Non Vọng (18) đá rời;

Ghênh Tương (19) nước xiết.

Cành tha la hoa ổ xuân tàn;

Tơ man mát liễu dòng thu quyết (20).

Y! Phu nhân lên ngàn Bồng Đảo (21),
rặt cùng tiên Cô Dịch (22) hẹn hò;

Hay phu nhân vào chốn Quảng Hàn (23)
bạn cùng ả Hàng Nga dùn đặt.

Nửa bên chăn thuỷ lạnh lùng;

Máy đoạn ruột tằm ván vít.

Một đống chúng con thơ mọn, sảy phu
nhân ai gìn giữ những lúc đói no;

Hai bên áng nạ (24) già nua, sảy phu
nhân ai chăm sóc đói khi (25) ấm rét.

Bangs khuâng cưu điểu (26) lẽ ghênh
châu;

Lã chã đỗ quyên sa nước mắt.

Thương khi máy thiêng (27) hầu thúc,
dặn dò tâm sự ân cần;

Cảm khi giấc thoảng hầu êm, phảng
phất hồn hoa mờ mịt.

Bấy chầy nguyện giao lão bỗng sai;

Từ rày bạn tri âm nêu í.

Dầu nhẵn khao (28) lòng thương nhớ
nào khuây;

Bể dẫu cạn nỗi thảm sâu khôn dứt.

Lễ dùng táng tế, chuốc vơ ba chén tuần
ngu (29);

Nghĩa làm cương thường rạng vặc vặc
ngàn năm cõi Việt.

CHÚ THÍCH

(1). Ba giềng: Tức tam cương. Theo quan niệm của đạo Nho, trong xã hội có ba loại quan hệ làm giềng mối quan trọng nhất để duy trì xã hội tồn tại, đó là: Vua tôi (quân thần), cha con (phụ tử), chồng vợ (phu phụ).

(2). Thiết: Gắn bó, mật thiết.

(3). Trao vàng dưới nguyệt: Trao cho trâm vàng dưới bóng trăng, ý nói trai gái trao cho nhau vật kỷ niệm thể thốt chung tình. Ở đây nói bà Phan thị vợ của Lê Hy đã lấy nhau từ khi còn trẻ.

(4). Phiếm khúc cầm xoang khúc sắt: Gảy đàn cầm, dạo đàn sắt.

(5). Tảo tần: Tên loài rau dại mọc ở ao hồ, ý nói lúc bần hàn hái rau tảo tần về phụng dưỡng chồng và cha mẹ chồng.

(6). Khuy khuyết: Thiếu sót, sai lầm.

(7). Trì dưỡng: Ao hồ.

(8). Liễm kết: Hoa kết trái.

(9). Huấn tử: Dạy bảo con cái.

(10). Ghín: Gìn giữ, che chở.

(11). Đốc thời: Hết lòng theo thời thế.

(12). Trại: Sai lệch.

(13). Thảo trùng: Tên một bài thơ trong Kinh Thi, nói việc người vợ nhớ mong người chồng khi đi xa vắng nhà.

(14). Cơ chỉ: Nền móng, ý nói bà Phan thị ở nhà làm cơ sở vững trãi để cho chồng bà thi thổ tài năng.

(15). Nữ trung hào kiệt: Bậc hào kiệt trong nữ giới.

(16). Ước: Ao ước, hẹn ước.

(17). Xây nhiễm tật nghèo: Bỗng mắc phải bệnh hiểm nghèo.

(18). Non Vọng: Chỉ núi đá Vọng phu, kể về người vợ ngóng mong chồng đến nỗi hóa thành đá.

(19). Ghênh Tương: Ghênh sông Tương Giang ở tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc. Tương truyền bà Nga Hoàng Nữ Anh đi tìm vua Thuấn rồi thác ở đấy.

(20). Liễu dòng thu quyết: Cảnh liễu thoát tha như tà áo rủ xuống dòng nước mùa thu.

(21). Bồng Đảo: Nơi chư tiên ở.

(22). Cô Dịch: Tên vị tiên ở Bồng Đảo, da trắng như tuyết.

(23). Quảng Hàn: Cung trăng.

(24). Áng nạ: Cha mẹ.

(25). Đôi khi: Nhiều khi.

(26). Cưu diểu: Tên một loài chim, tương truyền khi sống đôi chim này sống thành đôi, không may một con chết đi, con kia đến đầu ghênh cất tiếng kêu thảm thiết.

(27). Máy thiêng: Máy tạo hoá linh thiêng.

(28). Khao: Khô cạn

(29). Tuần ngu: Tuần tế ngu, nghi thức cúng tế trong đám tang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

(1). *Đại Việt sử ký toàn thư*. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993.

(2). *Khâm định Việt sử thông giám cương mục*. Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1998.

(3). Trần Văn Giáp. *Tìm hiểu kho sách Hán Nôm*. Nxb. Văn hoá, Hà Nội, 1984.

(4). Ngô Đức Thọ (chủ biên). *Các nhà khoa bảng Việt Nam*. Nxb. Văn học, Hà Nội, 1993.

(5). Trần Lê Sáng dịch và giới thiệu. *Đặng gia phả ký*. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000.

(6). Đỗ Văn Ninh. *Từ điển chức quan Việt Nam*. Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2002.

(7). Hoàng Văn Lâu dịch. *Việt sử cương mục tiết yếu*. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000.