

THỜI SỰ TÔN GIÁO

VỀ VỤ ÁN MỤC SƯ TIN LÀNH TONY ALAMO THUỘC GIÁO PHÁI ALAMO CHRISTIAN MINISTRIES Ở HOA KỲ

Giáo phái Alamo Christian Ministries (ACM) thuộc Giáo hội Ngũ Tuần (Pentecostal Church) của Tin Lành Mỹ do mục sư Tony Alamo (Bernie Lazar Hoffman) đứng đầu. Tony Alamo năm nay 74 tuổi. Vào cuối tháng 9 năm 2008 vị mục sư này đã bị Cục Điều tra liên bang (FBI) bắt giam với một loạt tội danh: chuyên chở trẻ vị thành niên từ bang này qua bang khác vì mục đích tình dục, lạm dụng tình dục với trẻ em (pedophily), đa thê (polygamy), sản xuất phim khiêu dâm trẻ em (pornography), bạo lực thân thể và bạo lực tình dục. Với tội danh này chắc chắn y sẽ phải ngồi tù nhiều năm. Toà án quận Western (Western District) thuộc bang Arkansas, Hoa Kỳ lúc đầu dự định đưa vụ án Tony Alamo ra xét xử vào ngày 18 tháng 5 năm 2009, nhưng sau đó đã phải chuyển sang ngày 13 tháng 7 năm 2009 do áp lực của các luật sư của bị cáo. Các luật sư này đã nói rằng họ chưa kịp tìm hiểu xong hồ sơ vụ án để chuẩn bị bào chữa cho thân chủ của mình.

Trước khi Tony Alamo bị bắt giam, cảnh sát đã tiến hành lục soát trụ sở của ACM tại một thành phố nhỏ có tên là Fouk thuộc Bang Arkansas. Tại đây cảnh sát tìm kiếm phim khiêu dâm trẻ em và đã thu giữ 2 iPods, CD - ROM cùng với Zip lưu trữ, ảnh, thư từ cá nhân, 2 máy

ảnh Polaroid, phim và sổ sách ghi chép. Nội dung tìm thấy chưa được tiết lộ. Trong thời gian lục soát FBI, dựa vào lời khai của 3 cô gái, theo đó các cô nói đã bị Alamo cưỡng bức và xâm hại tình dục. Một trong số 3 cô gái đó nói rằng, cô đã bị Alamo cưỡng hiếp và bắt làm vợ từ năm lên tám tuổi, bị chụp ảnh khoả thân và bắt phải xem phim khiêu dâm: Cô gái thứ hai bị Alamo cưỡng hiếp khi mới 14 tuổi trên đường từ California về Arkansas. Cô gái thứ ba bị cưỡng hiếp trong buồng tắm. Cô đã nêu tên 8 người vợ của vị mục sư này cho cảnh sát. Trong 8 người đó chỉ có một người là vợ hợp pháp của Tony Alamo - cô Sharon Kroopf.

Còn một nhân chứng khác, bà Dzhael Sprinkl, 32 tuổi, khẳng định rằng, Alamo bắt bà làm vợ vào năm 1993 khi mới 17 tuổi. Theo lời người phụ nữ này, mục sư Alamo còn hướng dẫn chi tiết các "bà vợ" của mình cần phải ứng xử như thế nào nếu phải ra hầu toà và bị thẩm vấn. Ông ta bảo họ phải phủ nhận việc kết hôn và có quan hệ tình dục với ông ta. Alamo còn nói với những người phụ nữ này rằng, đó là toà án của quỷ Satāng, còn việc ông ta kết hôn với những người phụ nữ này là kết hôn trước toà án của Chúa; trước toà án của quỷ Satāng thì có thể nói dối. Dzhael Sprinkl kể là bà đã nhìn thấy Tony Alamo kết hôn với một bé gái, nhìn thấy việc mục sư đưa cô bé vào giường ngủ, nhưng không nhìn thấy họ quan hệ tình dục mặc dù cô ta buộc phải có mặt lúc đó.

Tên các "bà vợ" khác của mục sư Alamo không được tiết lộ. Trong khi đó, trên trang Web www.tonyalamo-news.com, sau khi thu thập tất cả các tài liệu của giới truyền thông về vụ án của vị

mục sư này, đã thông báo rằng nhà truyền giáo Tony Alamo đã “kết hôn” với cô bé Alice Ondrisek mới 11 tuổi. Cha mẹ cô bé là tín đồ của giáo phái ACM và họ tự hào rằng, vị mục sư khả kính này đã quan tâm đến con gái của họ. Theo báo chí Arkansas, Tony Alamo nói rằng, các bé gái cần phải kết hôn trước tuổi trưởng thành về tình dục. Ông ta nói rằng Kinh Thánh cho phép có nhiều vợ, nhưng lại phủ nhận việc ông ta có nhiều vợ và có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

FBI và các cơ quan bảo trợ xã hội Hoa Kỳ đã đưa được 32 trẻ em (trai và gái) ra khỏi các cơ sở của AMC ở bang Arkansas và Indian. Những đứa trẻ này được sự bảo trợ của nhà nước bất chấp sự phản đối của cha mẹ chúng - những tín đồ theo mục sư Alamo. Toà án sẽ trả lại những đứa trẻ này cho cha mẹ chúng nếu các bậc cha mẹ này tìm được việc làm mới và có chỗ ở mới. Hiện tại họ đang sống dựa vào các cơ sở kinh doanh của Alamo. Toà án cho rằng, nếu cha mẹ của những đứa trẻ này không tìm được việc làm mới và chỗ ở mới thì con cái của họ có thể bị đe dọa.

Một số nhà bình luận cho rằng, sự ham muôn tình dục của Tony Alamo đối với trẻ vị thành niên chỉ xảy ra khi vợ đầu của ông ta, bà Susan Alamo qua đời vào năm 1982. Năm 1969 Bernie Lazar Hoffman (tức Tony Alamo), một người đã từng là nhà sản xuất âm nhạc và là chủ một cửa hiệu thể thao ở California đã cùng với vợ, bà Susan Alamo, tổ chức ra giáo phái Alamo Christian Foundation. Nhưng theo nhà báo Diane Diamond, ngay từ khi Susan Alamo còn sống “Cha Tony” đã từng cưỡng hiếp con gái riêng của mình. Theo lời của nhà báo này,

Alamo “cưới vợ” là các trẻ vị thành niên từ đầu những năm 1990. Ông ta tiếp tục thực hiện hành vi này sau năm 1998 khi ra khỏi nhà tù, sau một số năm nằm bóc lichen vì tội trốn thuế. Chính thời gian này mục sư Alamo đã chuyển từ California về Arkansas và chuyên chở các bé gái tới thành phố Fouk. Cũng theo nhà báo Diane Diamond, chính quyền Arkansas đã nhiều lần nghe nói tới những hành vi lêch lạc của Tony Alamo từ những người từng là tín đồ của ACM và từ những người dân ở thành phố Fouk, nhưng chính quyền đã không hề ngăn chặn những việc làm vi phạm pháp luật của ông ta lại.

Về phần mình, Tony Alamo cho rằng ông ta không có tội. Vì mục sư này luôn nghĩ mình bị một chính phủ vô thần truy bức. Hơn thế nữa, ông ta còn căm thù cả những người Công giáo và coi Toà Thánh Vatican cũng vô thần như chính phủ đang truy bức ông ta. Tony Alamo gọi những bé gái làm chứng chống lại ông ta là “những con quỷ của địa ngục”.

Các luật sư bào chữa cho Tony Alamo là những người có kinh nghiệm trong các phiên tòa xét xử tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Một trong số đó là luật sư Danny Davis. Ông này đã đưa ra một số lời bào chữa mà báo chí Mỹ và các luật gia gọi là những lời lố bịch. Chẳng hạn, Danny Davis tuyên bố rằng, thân chủ của ông ta không thể chuyên chở các bé gái từ các bang khác về bang Arkansas, bởi vì Tony Alamo bị bệnh tăng nhãn áp (glocom), thị lực rất kém, không thể lái xe được. Ngoài ra, Danny Davis cùng với người phụ tá của vị mục sư này là Angela Morales nói rằng, Tony Alamo bị bệnh tiểu đường và bệnh tim, trong tình trạng

nhiều vậy, ông ta không thể sinh hoạt tình dục được. Ngoài ra, luật sư của Tony Alamo còn vin vào “quyền tự do tín ngưỡng” của thân chủ của mình. Luật sư người Mỹ là David Carter đã dựa vào Kinh Thánh để bào chữa cho người đứng đầu giáo phái ACM bị buộc tội lạm dụng tình dục với trẻ vị thành niên và nhiều vợ (pedophily và polygamy). Theo David Carter, Alamo tin rằng, ông ta có quyền đánh đập và lạm dụng tình dục với trẻ em. Tu chính án lần thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ đã làm cho ông có quyền được tin như vậy. Tuy nhiên, Tu chính án đó không cho ông ta quyền áp dụng niềm tin đó vào thực tế cuộc sống.

Vụ án mục sư Tony Alamo cũng giống như vụ án những tín đồ giáo phái Mormon theo chế độ đa thê (Mormon - Polygamist) khi cảnh sát và FBI tấn công vào một trang trại chăn nuôi gia súc để giải cứu những trẻ em và những người vợ vị thành niên. Nó cũng giống như vụ những người theo phái Chính Thống (Fundamentalist) đã gây tử vong cho một em bé, khi họ từ chối đưa em vào bệnh viện và để em ở nhà làm lễ cầu Chúa cứu rỗi. Đối với người Mỹ, đây là một trong rất nhiều lí do để bàn về những giới hạn của “tự do tín ngưỡng”. Tôn giáo khi đã vượt quá giới hạn sẽ trở thành mối nguy hiểm cho xã hội.

Theo ý kiến của các nhân chứng, quyền lực của Tony Alamo trong giáo phái mà ông ta lãnh đạo là tuyệt đối. Ông ta có thể ra lệnh đánh các tín đồ của mình hoặc đánh con cháu của họ chỉ vì những lỗi nhỏ nhất. Chỉ do những lỗi rất nhỏ, trẻ em có thể bị đưa tới “nhà xanh”, nơi mà chúng sẽ phải ngâm mình trong nước nhiều ngày liền. Nếu không được phép bằng văn bản của “sư phụ” thì các thành viên của giáo phái này không được phép mua cho mình những đồ dùng cá nhân như thức ăn, đồ uống, thuốc đánh răng, giấy vệ sinh, v.v... Và như vậy là có hàng chục công dân tự do của Hoa Kỳ đã chấp nhận hành động bạo lực này như một việc tất nhiên chỉ với một lí do: đối với họ, nhà sản xuất âm nhạc ở California trước đây, nay là vị tiên tri của Chúa và điều đó quan trọng hơn rất nhiều luật pháp của nước Mỹ. Dư luận Mỹ đặt câu hỏi: Tự do - đó là quyền của con người, nhưng nó cũng có thể làm cho người ta dễ trở thành kẻ thi hành chính sách nô đồn, nhưng tại sao trẻ em lại phải trở thành con tin của chính sách nô đồn của chính cha mẹ chúng? Câu trả lời chỉ có thể tìm thấy khi tìm hiểu kĩ tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ./.

Tuấn Linh
(Tổng hợp từ Internet)