

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

VỀ NGŨ GIỚI CẤM TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

LÊ ANH DŨNG^(*)

1. Từ ngữ

Ngũ 五 là năm. *Giới* 戒 là ngăn ngừa trước. *Cấm* 禁 là không cho làm.

Giới và Cấm gần như đồng nghĩa, cho nên có thể kết hợp lại và nói *Cấm giới* (cấm ngăn) hay *Giới cấm* (ngăn cấm) đều được.

Ngũ giới cấm còn nói tắt là *Ngũ giới* là năm điều ngăn cấm mà người tín đồ Cao Đài phải gìn giữ.

Theo *Tân Luật*, phần Đạo Pháp, chương IV, điều thứ Hai Mươi Một, sau khi nhập môn, tín đồ của đạo Cao Đài phải trau dồi tính hạnh, giữ năm giới là:

Nhứt bất sát sanh 一不殺生 (Một không sát sinh);

Nhì bất du đạo 二不偷盜 (Hai không trộm cắp)⁽¹⁾;

Tam bất tà dâm 三不邪淫 (Ba không tà dâm);

Tứ bất tiêu nhục 四不酒肉 (Bốn không rượu thịt);

Ngũ bất vọng ngữ 五不妄語 (Năm không nói quấy).

2. Ngũ giới cấm theo Tân Luật đạo Cao Đài

Theo giải thích chi tiết của Tân Luật

(phần Đạo Pháp, chương IV, điều thứ Hai Mươi Một), nội dung của từng giới cấm gồm những chi tiết như sau:

“*Nhứt bất sát sanh*, là chẳng nêu sát hại sanh vật.

“*Nhì bất du đạo*, là cấm trộm cướp; lây ngang, lường gạt của người, hoặc mượn vay không trả, hoặc chứa đồ gian, hoặc lượm lấy của rơi, hoặc sanh lòng tham của quấy để ý hại cho người mà lợi cho mình, cờ bạc gian lận.

“*Tam bất tà dâm*, là cấm lấy vợ người, thả theo đảng điểm, xúi giục người làm loạn luân thường, hoặc thấy sắc dậy lòng tà, hoặc lấy lời gieo tình huê nguyệt (vợ chồng không gọi tà dâm).

“*Tứ bất tiêu nhục*, là cấm say mê rượu thịt, ăn uống quá độ, rối loạn tâm thần, làm cho náo động xóm làng, hoặc miệng ước rượu ngon, bụng mõ đồ mĩ vị.

“*Ngũ bất vọng ngữ*, là cấm xảo trá, láo xược, gạt gẫm người, khoe mình, bày lối người, chuyên quấy nói phai, chuyên phai thêu dệt ra quấy, nhạo báng, chê bai, nói hành kẻ khác, xúi giục người hờn giận, kiện thưa xa cách, ăn nói lỗ mảng, thô tục, chửi rủa người, hủy báng tôn giáo, nói ra không giữ lời hứa”.

*. Nhà nghiên cứu, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nguồn gốc Ngũ giới cấm

Đức Phật Thích Ca đã áp dụng Ngũ giới cấm cho các tín đồ tu tại gia (cư sĩ). Theo đạo Phật, giới cấm thứ tư là *Bát vọng ngũ* và giới cấm thứ năm là *Bát ám túu, bát thực nhục*.

Tuy nhiên, Tân Luật của đạo Cao Đài (ra đời năm 1926) đổi lại thứ tự hai giới sau: *Bát vọng ngũ* trở thành giới thứ năm, và gộp *Bát ám túu, Bát thực nhục* thành *Bát túu nhục* để làm giới thứ tư. Khi đổi thứ tự như thế, Ngũ giới cấm trong Tân Luật hoàn toàn tương ứng với thứ tự Ngũ thường (Ngũ đức) của đạo Nho (đạo Khổng) là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

Ngũ giới của Phật giáo thật ra không khác năm giới đầu tiên trong *Thập giới* của Bàlamôn giáo (Ấn Độ giáo). Đó là: 1. Không giết chóc (*ahimsa*), 2. Không nói dối (*satya*), 3. Không trộm cắp (*asteya*), 4. Không buông tha theo ham muộn (*brahmacharyā*). 5. Không tham lam (*aparigraha*)⁽²⁾.

Ngũ giới của Phật giáo cũng không khác năm điều răn 6-10 trong *Mười điều răn* của Do Thái giáo. Đó là: 6. Không giết người, 7. Không ngoại tình, 8. Không trộm cắp, 9. Không làm chúng đối hại người, 10. Không ham muốn vợ người ta, không thèm muốn nhà của người ta, đồng ruộng, tối tớ nam nữ, con bò, con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta⁽³⁾.

4. Ngũ giới cấm tương ứng với Ngũ thường

Ngũ thường 五常 hay Năm hằng, là năm đức tính mà con người phải luôn giữ gìn bền vững cho chính mình. Ngũ thường gồm có:

Nhân 仁 là lòng thương yêu, không hủy hoại sinh mạng người khác và sự sống của loài khác. *Nhứt bất sát sanh* là giới cấm giúp con người mở rộng lòng thương yêu, tức là giúp phát triển đức Nhân.

Nghĩa 義 là ngay thẳng, lương thiện. *Nhì bất du đạo* ngăn cấm con người tham lam tài sản người khác, xa lánh của cải phi nghĩa. Vậy, giới thứ hai giúp con người giữ tròn đức Nghĩa.

Lễ 禮 là sự đúng đắn, đúng mực, thích hợp, chung đáng, hợp lí, đúng phép tắc... trong thái độ, hành vi, việc làm, cách cư xử. Nam nữ không phải vợ chồng mà có quan hệ sắc dục là trái với đạo lí và luật pháp, tức là trái lẽ. *Tam bất tà dâm* là giới cấm giúp con người giữ tròn đức Lễ.

Trí 智 là sáng suốt, biết suy xét sâu xa để phân biệt phải trái, đúng sai. Chè chén, rượu thịt say sưa làm tâm trí u mê, rối loạn, khiến cho nói năng và cư xử sai trái. *Tứ bất túu nhục* là giới cấm giúp con người giữ tròn đức Trí.

Tín 信 là tin tưởng. *Ngũ bất vọng ngũ* cấm con người nói năng xẳng bậy để cho lời nói được người khác tin tưởng. Vậy, giới thứ năm giúp con người giữ tròn đức Tín.

5. Ngũ giới cấm và một số tương đồng khác trong Tam giáo

Đức Thái Thượng Đạo Tổ của đạo Cao Đài đã đổi chiêu cho thấy rõ lẽ tương đồng trong Tam giáo giữa các mặt: Ngũ thường 五常 hay Ngũ đức 五德 (Khổng giáo), Ngũ hành 五行 (Đạo giáo), và Ngũ giới 五戒 (Phật giáo), v.v...⁽⁴⁾. Tóm tắt như sau:

	Sát sanh	Du đạo	Tà dâm	Tưu nhục	Vọng ngữ
5 đức	Nhân	Nghĩa	Lễ	Trí	Tín
5 hành	Mộc	Kim	Hỏa	Thủy	Thổ
5 sao	sao Mộc, sao Tuế	sao Kim, Thái Bạch	sao Hỏa, Huỳnh Hoắc	sao Thủy, sao Thần	sao Thổ, sao Trần
5 phương	Đông	Tây	Nam	Bắc	Trung ương
10 can	Giáp, Ất	Canh, Tân	Bính, Đinh	Nhâm, Quý	Mậu, Kỷ
5 khí	Ấm áp	Mát mẻ	Khô nóng	Lạnh lẽo	Ẩm thấp
5 màu	Xanh	Trắng	Đỏ	Đen	Vàng
5 tạng	Gan, Mật	Phổi	Tim	Thận, Bàng quang	Lá lách, Dạ dày

6. Lý do Cao Đài giữ lại Ngũ giới cấm

Đức Chí Tôn đạo Cao Đài đã dạy: “Chẳng phải Thầy còn buộc theo cựu luật, song luật ấy rất nên quý báu, không giữ chẳng hề thành Tiên, Phật đẳng”⁽⁵⁾. Như thế, dù thấy Ngũ giới quan trọng biết bao.

a. Ngũ giới cấm là phương tiện giúp người tu hành hoàn thiện bản thân

Học trò muốn viết chữ ngay ngắn phải dùng giấy kẻ hàng, muốn gạch một đường thẳng phải dùng cây thước. Người thợ muốn làm viên gạch đều đặn, vuông vắn phải dùng khuôn.

Tương tự như thế, phẩm hạnh con người muốn cho hoàn hảo, tốt đẹp cũng phải có phương tiện trợ giúp. Ngũ giới cấm chính là cái khuôn giúp người tu hành rèn luyện đức hạnh (đủ cả năm đức tính: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín). Đức Lê Sơn Thánh Mẫu dạy: “Thật ra Đạo không có gì gọi là rắn cấm hạn chế, mà tại chúng sanh tập nhiễm trước trán tách xa lí Đạo. Nay các con đặt mình vào cửa Đạo tu hành tất nhiên phải cải tạo những thói hư tật xấu, tức là phải noi theo những điều rắn cấm để trau dồi lấy phẩm hạnh. Vì thế, năm điều giới cấm (...) cũng như cái khuôn đạo đức để nén đúc tâm hồn cho các con trở nên tốt đẹp, thuần chơn”⁽⁶⁾.

b. Ngũ giới cấm là phương tiện giúp

hành giả thành công

Ngoài ra, khi tín đồ thọ nhận pháp môn tịnh luyện (tu thiền) lại càng phải trau dồi đức hạnh cho hoàn hảo mới mong đắc quả thành Tiên, Thánh. Đức Chí Tôn đạo Cao Đài dạy: “Mà tại sao Thầy lại buộc các con luyện đạo đều phải giữ tròn Ngũ Giới Cấm? Tại phép luyện đơn là không phải dễ. Nếu các con phạm quy điều, không giữ giới thì không bao giờ các con tu đắc quả đặng”⁽⁷⁾.

Nói tóm lại, giữ Ngũ giới cấm tức là hành giả biết lập đức. Thuở mới khai đạo, Đức Chí Tôn đạo Cao Đài đã dạy: “Thầy đã nói đạo đức cũng như một cái thang vô ngần, bắc cho các con leo đến phẩm vị tối cao tối trọng là ngang bực cùng Thầy...”⁽⁸⁾.

7. Giữ giới cấm sát sinh là tôn trọng đức hiếu sinh của Thượng Đế

Đức Thượng Đế của đạo Cao Đài dạy rằng, sau khi đã tạo lập càn khôn thế giới thì: “Thầy lại phân tách Thầy mà sanh ra vạn vật là vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh.

“Các con dù hiểu rằng chi chi hữu sanh”⁽⁹⁾ cũng do bởi chọn linh Thầy mà ra. Hết có sống, át có Thầy. Thầy là cha của sự sống, vì vậy mà lòng háo sanh của Thầy không cùng tận.

“Cái sống của cả chúng sanh Thầy phân phát khắp càn khôn thế giới, chẳng khác nào như một nhành hoa trong cội, nó phải đủ ngày giờ Thầy nhứt định mới trồ bông⁽¹⁰⁾ và sanh trái đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm. Nếu như ai bẻ hoa ấy nữa chừng thì là sát một kiếp sanh không cho biến hóa.

“Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp. Dầu nguyên sanh hay hóa sanh cũng vậy⁽¹¹⁾, đến thế này lâu mau đều định trước. Nếu ai giết mạng sống, đều chịu quả báo không sai”⁽¹²⁾.

Do vậy, giữ giới cấm sát sinh là tôn trọng đức hiếu sinh của Thượng Đế.

8. Hậu quả của việc không giữ giới cấm du đạo

Giới cấm du đạo nhằm ngăn cấm con người này sinh lòng gian tham từ cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia cho tới toàn thế giới. Không biết giữ giới cấm này sẽ gây ra hậu quả rất tai hại. Đức Thượng Đế của đạo Cao Đài dạy rằng:

“... gian tham đã thâm nhập vào lòng thì lòng hết đạo đức.

“Tham gian đã nhập vào nhà thì nhà không chánh giáo.

“Tham gian đã nhập vào nước thì nước hết chơn tri”⁽¹³⁾.

“Tham gian đã lộng toàn thế giới thì thế giới hết Thánh Thần”⁽¹⁴⁾.

“Thầy không cần nói sự gian tham có thể giục các con lối Đạo cùng Thầy mà bị lầm điều tội lỗi. Ấy vậy gian tham là trọng tội”⁽¹⁵⁾.

8. Liên quan giữa giới cấm tà dâm và giới cấm sát sinh

Dâm dục làm hao tinh mà tinh lại do máu huyết tạo nên. Do đó, dâm dục làm hao tinh máu huyết, cũng gây nên tội sát sinh. Do vậy, Đức Thượng Đế của đạo Cao Đài

dạy rằng: “... một giọt máu là một khối chơn linh, như các con dâm quá độ, thì sát mạng chơn linh ấy.

“Khi các con thoát xác, thì nó đến tại Nghiệt Cảnh Đài mà kiện các con, các con chẳng hề chối tội đặng. Phải giữ gìn giới cấm ấy cho lâm”⁽¹⁶⁾.

9. Hậu quả của việc không giữ giới cấm tửu nhục

a. Về phần xác thân

Nhậu nhẹt, say sưa rượu thịt làm cho ngũ tạng, lục phủ⁽¹⁷⁾ tiếp nhận quá nhiều độc tố từ rượu và thịt động vật. Do đó ngũ tạng, lục phủ phải tăng cường hoạt động vượt quá mức độ tự nhiên để thanh lọc máu. Lâu ngày, chức năng thanh lọc của các cơ quan này suy yếu dần, không đủ sức thải hết chất độc. Cơ thể tích tụ càng lúc càng nhiều chất độc thì thân xác càng phát sinh nhiều bệnh tật. Đức Thượng Đế của đạo Cao Đài dạy: “Nhiều kẻ phải bị chết nửa thân mình vì rượu...”⁽¹⁸⁾.

b. Về phần tâm thần

Rượu làm cho tâm thần mê mệt, trí não mất sáng suốt, con người không còn kiềm soát được lời nói và hành động, dễ dàng đi đến chỗ sai quấy, thậm chí là phạm pháp, mất hết tính người, bộc lộ tính thú. Thế nên Đức Thượng Đế của đạo Cao Đài dạy rằng, rượu làm loạn thần, mà hậu quả là: “... thân thể phải ra ngây dại, trở lại chất thú hình, mất phẩm nhơn loại rồi, còn mong chi đặng phảm Thần, Thánh, Tiên, Phật. Lại nữa, buổi loạn thần ấy để cửa trống cho tà mị xung đột vào, giục các con làm việc tội tình mà phải chịu phạt luân hồi muôn kiếp”⁽¹⁹⁾.

10. Hậu quả của việc không giữ giới cấm vọng ngũ về mặt siêu hình

Về mặt siêu hình, con người được Đức

Thượng Đế ban cho tánh linh mà đời thường gọi là lương tâm. Đức Thượng Đế của đạo Cao Đài dạy về tánh linh này như sau: "Thầy đã nói rằng nơi thân phàm các con, mỗi đứa Thầy đều cho một chơn linh gìn giữ cái chơn mạng sanh tồn. Thầy tưởng chăng cần nói, các con cũng hiểu rõ rằng đấng chơn linh ấy vốn vô tư, mà lạiặng phép giao thông cùng cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật và các Đấng trọn lành nơi Ngọc Hư Cung, nhút nhút điều lành và việc dữ đều ghi chép không sai,ặng dâng vào Tòa Phán Xét, bởi vậy nên một mày không qua, dữ lành đều có trả. Lại nữa, các chơn linh ấy, tánh Thánh nơi mình đã chẳng phải giữ gìn các con mà thôi, mà còn dạy

dỗ các con...".

Đức Thượng Đế dạy thêm về hậu quả tai hại của việc phạm giới cấm vọng ngữ như sau: "Như các con nói dối, trước chưa dối với người, thì các con đã nói dối với lương tâm, tức là chơn linh.

"Thầy đã nói, chơn linh ấy đem nạp vào Tòa Phán Xét từ lời nói của các con. Dầu những lời nói ấy không thiệt hành (...), chó tội hình cũng đồng một thể.

"Nơi Tòa Phán Xét, chẳng một lời nói vô ích mà bỏ, nên Thầy dạy các con phải cẩn ngôn, cẩn hạnh. Thủ là các con làm tội mà chịu tội cho đành, hơn là các con nói tội mà phải mang trọng hình đồng thê"⁽²⁰⁾.

PHỤ LỤC:

Đức Thái Thượng Đạo Tổ đối chiếu lê tương đồng Ngũ giới cấm trong Tam giáo. Cơ quan Phổ thông Giáo lí, Tí thời, 15-02 Quý Sừu (18-3-1973)

...
 Chỗ hòa hợp công phu tác động,
Cấm sát sanh để rộng lòng Nhân,
 Trên trời sao Tuế⁽²¹⁾ rạng ngần,
 Phương Đông ổn định khí thần hòa vui.
 Người Can đóm vững ngôi hành Mộc,
 Thân khôi loài tà độc nhiễu nhương...
Cấm trộm cắp, không tồn thương,
 Hành Kim vượng khí vẹn đường Nghĩa ân.
 Trời Thái Bạch⁽²²⁾ muôn phần tỏ rạng,
 Đất phương Tây sung mãn điều hòa,
 Người thi trường Phé tăng gia,
 Kiện hành thông khí mặn mà dưỡng nuôi.
Cấm tà dâm trau dồi đức Lễ,
 Hòa hậu điều tiết chế âm sanh,
 Trên trời Huỳnh Hoặc⁽²³⁾ trong thanh,
 Phương Nam an định điềm lành việc may.
 Người Tâm trường an bài sinh động,
 Chủ hịnh hài huyết thống truyền ban,
 Giữ cho thần định khí an,

Vóc hình khang kiện đậm đang trị vì.

Cám tịu nhục kiên trì đức Trí,

Thạnh mậu nhò hành Thùy rưỡi chan,

Thần tinh⁽²⁴⁾ soi sáng đậm ngàn,

Đất thì phương Bắc thoát nàn giảm tai.

Người Thận thủy dù đầy mát mẻ,

Cho bàng quang nhãm lẹ điêu hành...

Cám điêu vọng ngũ hư danh,

Giữ gìn chữ Tín cho thành thiện chon.

Thổ trung ương trong phần chuyên vận,

Trời Trấn tinh⁽²⁵⁾ khởi chấn thiên quang,

Đất là Mồ Kì định an,

Người thì Tì vị kiệm khang lưu hành.

...

Chú thích:

1. *Du* 偷 và *Đạo* 盗 đồng nghĩa là lấy trộm, ăn cắp. Chữ *偷* thường đọc là *thâu*, nhưng *Hán-Việt Từ Điển* của Đào Duy Anh (Sài Gòn: Nxb Trường Thi, 1957) đọc là *du*.
2. Năm giới răn còn lại của Bâlamôn là: 6. Phai sạch sẽ, tinh khiết (*saucha*), 7. Biết bàng lòng (*santosha*). 8. Kỉ luật với bản thân (*tapas*). 9. Phai học tập (*svadhyaya*). 10. Vâng phục mệnh Trời (*ishvara pranidhana*).
3. Mười điều răn do Đức Chúa Trời truyền cho Thánh Moses trên núi Sinai, tạo thành nền tảng luân lý của Do Thái giáo. Giáo hội Công giáo La Mã áp dụng nội dung chuẩn của Mười điều răn như sau: 1. Thờ phụng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự. 2. Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. 3. Giữ ngày Chúa nhật. 4. Thảo kính cha mẹ. 5. Chớ giết người. 6. Chớ làm sự dâm dục. 7. Chớ lây của người. 8. Chớ làm chứng dối. 9. Chớ muôn vợ chồng người. 10. Chớ tham của người.
4. Xem thành giáo ơ Phụ lục của bài viết này.
5. *Thánh Ngôn Hiệp Tuyên* (Quyền thứ Nhứt). Tòa Thánh Tây Ninh, 1964, tr. 29.
6. *Tam Thủ Chơn Giáo* (Quyền Nhất). Hội Thánh Trung Ương Trung Việt tại Tam Quan, 1961, tr. 29.
7. *Đại Thủ Chơn Giáo*. Chiếu Minh xuất bản, 1950, tr. 378.
8. *Thánh Ngôn Hiệp Tuyên* (Quyền thứ Nhứt). Ngày 19-12-1926.
9. *Chi chi hữu sanh*: Mọi thứ gì có sự sống.
10. *Nó phai đù ngày giờ* *Thầy nhứt định mới trô bông*: Phai đúng thời gian quy định theo luật Tạo hóa thì nó mới trô bông.
11. *Nguyên sanh*: Chơn linh từ cõi trời xuống thế gian làm một chúng sinh. *Hóa sanh*: Chơn linh tiến hóa lên, như khoáng sản tiến hóa thành thảo mộc, rồi thảo mộc tiến hóa thành thú cầm, rồi thú cầm tiến hóa làm người.
12. *Thánh Ngôn Hiệp Tuyên* (Quyền thứ Nhì). Tòa Thánh Tây Ninh, 1966, tr. 62.
13. *Nước hết chơn tri*: quốc gia rối loạn.
14. *Thế giới hết* *Thánh Thần*: thế giới chỉ còn quỷ ma (là cái xấu, cái ác).
15. *Thánh Ngôn Hiệp Tuyên* (Quyền thứ Nhì). Tòa Thánh Tây Ninh, 1966, tr. 63-64.
16. *Thánh Ngôn Hiệp Tuyên* (Quyền thứ Nhì). Tòa Thánh Tây Ninh, 1966, tr. 64.
17. *Ngũ tang*: tâm (tim), can (gan), tỳ (lá lách), phế (phổi), và thận. *Lục phu*: vị (dạ dày, bao tử), đàm (mật), tam tiêu (thượng tiêu: miệng trên dạ dày; trung tiêu: khoang giữa dạ dày; hạ tiêu: miệng trên bàng quang), bàng quang (bọng đại), đại trườn (ruột già), và tiêu trườn (ruột non).
18. *Thánh Ngôn Hiệp Tuyên* (Quyền thứ Nhì). Tòa Thánh Tây Ninh, 1966, tr. 65.
19. *Thánh Ngôn Hiệp Tuyên* (Quyền thứ Nhì). Tòa Thánh Tây Ninh, 1966, tr. 66.
20. *Thánh Ngôn Hiệp Tuyên* (Quyền thứ Nhì). Tòa Thánh Tây Ninh, 1966, tr. 66.
21. Sao Tuế 歲星: Tuế tinh, Mộc tinh 木星, sao Mộc.
22. Thái Bạch 太白: Kim tinh 金星, sao Kim, Minh tinh 明星, sao Minh, sao Khai Minh 煥明, sao Trường Canh 長庚, sao Mai, sao Hôm.
23. Huỳnh Hoặc 燐惑: Hỏa tinh 火星, sao Hỏa.
24. Thần tinh 長星: sao Thần, Thủy tinh 水星, sao Thủy.
25. Trần tinh 鎮星: sao Trần, Thổ tinh 土星, sao Thổ, Điện tinh 填星, sao Điện, Tín tinh 信星, sao Tín.